

## Koken met de Bevers 09-11-13

Geschreven door Administrator

donderdag, 21 november 2013 11:30 - Laatst aangepast donderdag, 21 november 2013 11:33

---

### Koken met de Bevers 09-11-13

Op zaterdagochtend 9 november kwamen er 2 figuren uit het Hotsjietonidorp op bezoek bij de Bevers. Dit waren Rozemarijn en Sterre Stroom. Zij wisten veel over koken en bakken en dat wilden zij de Bevers ook leren. Nadat er een boodschappenlijstje was gemaakt gingen alle Bevers samen met Keet Kleur, Noa, Rozemarijn en Sterre Stroom naar de supermarkt toe. Eenmaal terug op scouting gingen ze direct aan de slag. De Bevers gingen zelf pudding maken, eierkoekmuizen, appelflappen en fruitspiesjes. Hmmm! Nadat ze superhard hadden gewerkt (de tongetjes kwamen soms zelfs even naar buiten) was al het lekker klaar. De Bevers hebben gesmuld van hun lekkere creatie's. Nadat ze alle leiding uit hadden gezwaid en het Beverlied hadden gezongen gingen ze met een goed gevulde buik naar huis toe.

